

## Den ezel van Bedeu

Een uitgelezen staaltje van Duitsche deftigheid  
Was luitenant "Taptap" - zijn naam zij zoo gezeid  
Want zuipen was zijn leven; hij vierde gaarne feest  
En was hij vol van wijn, dan leek die man een beest

De Pruisen vierden geerne het schoone "Weinachtsfest"  
Taptap, dat spreekt van zelve, deed toen ook weer zijn best.  
Hij met zijn kameraden van zuiver Pruisisch ras,  
Den ganschen avond zopen, den wijn met volle glas.

Toen ze allen dronken waren in 't late nachtelijk uur  
Sloeg uit hun geile harten, gevorm door hoog cultuur,  
Een zucht naar hooger lusten; Taptap vond in zijn brein,  
- en allen juichten blijde - "Een ezel moet er zijn".

Dan zou het feest gedijen, dan steeg de vreugd ten top,  
Dan kregen ze echt plezier, dan was het feest volop!  
En langoor moest verschijnen, hij volgde gansch gedwee,  
Waar hij werd rondgestooten, ging hij gewillig meê

Men deed den ezel draven, hij draafde door de zaal,  
Waar hij toe werd genoodzaakt, dat deed hij allemaal.  
Doch met de Pruisen drinken, op Frankrijks, Englands val  
Dat wilde langoor geenszins. Toen moest hij naar de stal.

't Was jammer want de ezel was daar nog bij vandoen,  
Van al die ezelsmannen, had hij het meest fatsoen.  
De heren ezels zopen en kotsten in hun bed.  
Den ezel van Bedeu, die hield zijn bedje net.

# DEN EZEL VAN BEDEU

Tekst: uit WO I  
Muziek: Guido Krieken

♩ = 100

C F G



Een uit ge le zen staal tje van Duitsche def tig heid was

C D G C



lui tenant Tap Tap zijn naam zij zoo ge zaid Want

G D G



zui pen was zijn le ven hij vier de gaar ne feest, en

F C G C



was dieman vol wijn, dan leek die wel een beest

C F C G7



I aa i a i a i aa i a i aa

C F C G C



i aa i a i aa i a i a aa